

WILD WEST MONGOLIA



Dompel je onder in een uniek landschap en een eeuwenoude cultuur, die vrijwel onveranderd is sinds de hoogtijdagen van Chinggis Khan. In het meest onbevolkte land ter wereld leven de nomaden met hun kuddes schapen en geiten nog altijd in traditionele yurts verspreid over de uitgestrekte steppes. Bij een ongelofelijk gebrek aan infrastructuur is het paard en de kameel hier nog altijd het meest gebruikte vervoermiddel. Een aantal keer per jaar migreren deze nomaden. Wij stappen in hun voetsporen en gaan op zoek naar de Mongoolse wild roots!

Na aankomst in Olgi in het westen van Mongolië verdwijnen we als karavaan het Altaigebirgte in, vergezeld door onze eigen adelaarjager die te paard zijn kamelen begeleidt: het overgrote deel van de bevolking in dit deel van Mongolië is van Kazachstaanse afkomst en beoefent de kunst van het adelaarjagen.

Onderweg bezoeken we verschillende nomaden, koken we gezamenlijk de lokale cuisine en nemen we een kijkje in hun unieke manier van leven: de schapen herderen, het adelaarjagen, speciale thee drinken, lassowerpen en een lekker ouderwets potje worstelen. Ook leren we je de traditionele methoden van bepakken en leiden van kamelen. Na een avontuurlijke tocht in de bergen komen we terug bij de adelaarjagersfamilie, waar we de trip afsluiten met de lokale gebruiken en Mongools tafelen.



Logistiek

Zie exacte data op de website - maximaal 12 personen - vertrek vanaf 7 personen

Dag 1 Reisdag

Vandaag vliegen we naar Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, hier verblijven we één nacht voordat we doorreizen naar Olgi in het westen van het land.

Dag 2 Voorbereiden op de trekking

Vandaag na de vervolgvlucht naar Olgi reizen we naar Tavan Bogd National Park en het Altaigebied, waar we kamp maken, een eerste gebiedsverkenning doen en kennismaken met onze Mongoolse metgezellen. We maken de karavaan gereed voor de trip in de Altai.

Dag 3 t/m 8 Kampeertocht in het Altaigebied

Met een open mind en vergezeld door onze Mongoolse vrienden gaan we het avontuur in de Altai tegemoet. Dagelijks hiken we zo'n 10-15 km met de nodige hoogtemeters en kamperen we in het wild. We lopen door wilde valleien, hiken naar passen van 2800 meter en genieten van de ongerepte natuur. Onderweg bezoeken we de zomerverblijven van de Kazachse nomadenfamilies waar we welkom worden geheten in hun gers en yurts. Hier maak je kennis met het adelaarjagen en hun levensstijl. Na 6 dagen in de natuur te zijn geweest komen we terug in tentenkamp van de nomaden. Eenmaal terug bij de adelaarjagerfamilie sluiten we de trip af in Mongools-Kazachse stijl met een traditioneel diner.

Dag 9 Terug in de bewoonde wereld

We zeggen onze Mongoolse vrienden gedag en reizen terug naar de bewoonde wereld waar een nacht bijkomen voordat we terugvliegen naar Ulaanbaatar.

Dag 10 Reisdag naar Ulaanbaatar

We reizen vandaag af naar het vliegveld van Hovd en nemen een binnenlandse vlucht naar Ulaanbaatar. Hier overnachten we één nacht voordat we morgen terugreizen naar Nederland.

Dag 11 Reisdag naar Nederland

Vanuit Ulaanbaatar reizen we terug naar Nederland.





Logistiek

We reizen groepsgewijs, gecoördineerd door Rewild, naar Mongolië. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Logistiek ter plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs.

Voeding

De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de pakketprijs. We eten lokale Mongoolse kost en tijdens de trekking eten we mee met de locals. Dat betekent ook dierlijke producten en brood. Neem zelf wat snacks mee voor tussendoor en tijdens het lopen.



Thema en niveaus

Het thema van deze trip is Wild Roots: een reis naar een plek waar natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze reis vindt diep het West-Mongoolse ongerepte Altaigebied plaats. Voorzieningen zijn tijdens deze reis niet dichtbij. Voor de tocht is een goede basisconditie en ervaring met wandelen in bergachtig terrein wenselijk. Ervaring met (wild) kamperen of de Start-To-Hike en/of Wild Human trip is een pré, maar niet noodzakelijk.

Fysiek ●●●○

Cultuur ●●●●

Avontuur ●●●○

Comfort ●●●○

Wildlife ●●○○

Vaardigheden ●●●○

Materiaal en uitrusting

Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

- Rugtas van minimaal 35 liter
- Wandelschoenen, bij voorkeur minimaal categorie A/B en waterdicht
- Wandelkleding en sokken (merinowol)
- Waterdichte jas en broek
- Extra warme kleding (laagjes) en donsjas
- Buff / muts / pet
- Zonnebril
- Sandalen / flip-flops
- Korte broek en zwemkleding
- Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
- Thermosfles / bidon / drinkzak / softflasks
- Slaapspullen voor kamperen (mat, passende slaapzak en kussen)
- Een liner is optioneel
- Kampeerbestek, bord en beker
- Regencover en waterdichte zakken
- Vuiniazak
- Persoonlijke EHBO-set inclusief ORS-mineralen, reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en medicijnen tegen verstopping, diarree en hoofdpijn
- Toiletspullen, toiletpapier / doekjes en zonnebrandcrème
- Microvezel handdoek
- Paspoort, verzekeringspas, bankpas, visum
- Eventueel navigatiemiddelen, batterijen & power bank, mes/multitool, een telefoon, reservevetters, ducttape en oordoppen
- Wandelstokken zijn optioneel

TIP!

Voor productadvies, het huren van outdoorspullen of aanschaffen van de juiste uitrusting kun je bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven. **Klik hier** voor meer informatie of bezoek de stuff & gear pagina op de website.



Praktisch

De exacte prijs voor de trip vind je op de website. Dit is inclusief:

- 10/11 overnachtingen bij nomaden in het yurt/gerkamp, in tenten en in Ulaanbaatar
- elke dag lokale cuisine
- Rewild groepskampeeruitrusting
- Rewild Mountain Leader/wildernisgids
- lokale Mongoolse adelaarjagergidsen
- transport ter plaatse
- paarden en kamelen

Niet inbegrepen in deze prijs is je vlucht naar Ulaanbaatar en binnenlandse vlucht naar Olgi, een binnenlandse vlucht vanuit Hovd, persoonlijke uitgaven en een bergsportverzekering. Wij adviseren deze bij de NKBV af te sluiten.



Reisgarantie

Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 7 personen. Er kunnen maximaal 12 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Dertengelden Certo Escrow betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van Certo Escrow een betalingse-mail voor de verdere financiële afhandeling.

Verzekering

Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging ook in uitgelegd.

Voorwaarden voor deelname aan Rewild reizen

Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd



Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!