

NOMADS OF IRAN



Ver weg achter de grote bergketens van het Zagros-gebergte in Iran leven de inheemse Bakhtiari's een volledig traditioneel nomadisch bestaan. Wij gaan er heen om samen met een tribale familie en hun vee door te brengen en de authentieke nomadische levensstijl, cultuur en Perzische roots te ervaren. In deze kampeertrektocht te voet volgen we de eeuwenoude nomadische paden tijdens de seizoensmigratie (kooch) door de ongerepte wildernis van het Bakhtiari-achterland en de onontdekte bergen van West-Iran.

Verskillend van afkomst, maar met elkaar als een grote familie trekken we met het vee de bergen in tijdens de kooch, die typerend is voor de nomaden. Elk gezin volgt elk jaar dezelfde route en ze hebben hun eigen zomerweiden om hun tenten op te zetten. Degenen met grote kuddes zijn de rijken met meer faciliteiten en kiezen daarom voor langere migratieroutes die wel tot zes weken kunnen duren. Omdat er onderweg niks is, draagt elk gezin alles wat het nodig heeft om maximaal twee maanden te overbruggen. De kooch is geen retraite, want de handen gaan uit de mouwen en ook wij gaan ouderwets fysiek aan de bak. Alle gezinsleden in een nomadisch huishouden hebben klusjes en verantwoordelijkheden en wij dus ook. Want ons onderkomen, het eten, de kinderen en de dieren komen niet vanzelf de berg op. Terwijl de jonge lammeren in de nabijgelegen weilanden grazen, lopen wij met de muil dieren zo'n 15 tot 20 kilometer per dag door rivieren en sneeuwvelden. Verder moet de kudde geleid worden, maken we brood en maaltijden en bouwen we het kamp elke dag op een andere plek op. Minimalistisch, fysiek zeer uitdagend en enorm bevredigend!



Programma

Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 7 personen

In verband met de migratie kan het zijn dat de data enigszins wijzigen. Het programma staat dus niet helemaal vast omdat we afhankelijk zijn van de nomaden. Reizen in Iran gaat minder gestroomlijnd dan we in NL gewend zijn. Flexibiliteit is key!

Dag 1 & 2 Reisdagen

We reizen als groep naar Iran en overnachten in Esfahan.

Dag 3 Kennismaken en start van de nomadenmigratie

Een vroege ochtendvlucht of nachtbus brengt ons naar Ahvaz, waar we de laatste boodschappen doen op de markt. Vandaag start onze hike van zo'n 3 tot 4 uur om de nomaden in het Zagros-gebergte te bereiken en aan te sluiten bij de migratie. In de avond onder een sterrenhemel genieten we met elkaar van een warme maaltijd, kamperen we in het gezellige tentenkamp van de nomaden.

Dag 4 t/m 8 Migratietocht

Gedurende deze dagen vergezellen we de nomaden in hun migratie en hiken we minimaal 50 kilometer met een heleboel hoogtemeters. Serieus fysiek uitdagend en enorm bevredigend. Flexibiliteit is een sleutelwoord omdat er geen vast plan is vanwege de vrije levensstijl van de nomaden.

Terwijl we achter de kudde in de bergachtige streken van Zagros lopen, genieten we van het schilderachtige gebied te voet omringd door imposante bergen, eikenbomen en het geluid van de schaapsklokken op de achtergrond.

In de namiddag, nadat de nomaden stoppen met verplaatsen en we ons kamp hebben opgezet, genieten we nog meer van de omgeving maar vooral ook van het nomadenleven buiten. 's Nachts is een koele nachtrust onder de sterrenhemel bij lagere bergtemperaturen best aangenaam.



momad.tours

Programma vervolg

Dag 10 Terug naar de bewoonde wereld

We nemen afscheid van ons gastgezin en hiken onze weg terug naar de bewoonde wereld waar we worden opgepikt om terug naar Esfahan te reizen.

Dag 11 Reisdag of start optionele verlenging

Vandaag staat in het teken van de terugreis richting Nederland. Bij voldoende animo (vijf mensen) is er de mogelijkheid om de reis na de nomadentocht te verlengen met een vijfdaagse woestijntrip. In dat geval vertrekken we na een avond in de Armeense wijk in Esfahan met de nachtbus naar Tabas.





Logistiek

We reizen groepsgewijs, gecoördineerd door Rewild, naar Iran. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Logistiek ter plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs.

Voeding

De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de pakketprijs. We eten lokale Perzische kost en tijdens de migratie eten we mee met de nomaden. Dat betekent ook dierlijke producten en brood. Neem zelf wat snacks mee voor tussendoor en tijdens het lopen.



Impact van deze reis

Deze trip is niet alleen een buitengewoon bijzondere ervaring. Dit is een reis met een boodschap en een duurzaam doel. Hiermee creëren we positieve impact en bewustwording voor natuur en natuurlijk de nomaden en lokale mensen in Iran. Met deze reis waardeer je de tradities, cultuur, inheemse kennis en levensstijl van de nomaden in harmonie met de natuur vol met verborgen wijsheden en draag je bij aan het behoud van dit Perzische erfgoed en een beter economisch perspectief voor de lokale bevolking in Iran. In de laatste 100 jaar is de nomadische bevolking van Iran namelijk geslonken van 50% naar slecht 1-2%. We eten op een duurzame manier direct van het vee dat een belangrijke functie heeft in het gezond houden van de grond in de omringende natuur.



Thema en niveaus

Het thema van deze reis is Wild Roots: een reis naar een plek waar natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze trip is serieus fysiek, we hiken dagelijks flinke stukken door bergachtig terrein en dragen we een tas met al onze eigen spullen mee op de rug. Een goede conditie is onmisbaar en ervaring met (wild)kamperen, **Wild Human** of de **Start-To-Hike** trip is een pré, maar niet noodzakelijk.

Fysiek ●●●●○

Comfort ●●○○○

Cultuur ●●●●●

Vaardigheden ●●●●○

Avontuur ●●●●●

Materiaal en uitrusting

Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

Kleding en schoenen

- Wandelschoenen en sokken geschikt voor hete en droge gebieden
- Wandelkleding en windstopper / regenjas
- Tussenlagen en extra warme kleding
- Zonnepet / hoed / jungle hat en voor vrouwen hoofdsjaal
- Neksjaal / buff / touareg doek / shemagh sjaal
- Zonnebril
- Sandalen / flip-flops
- Korte broek en zwemkleding

Gear

- Trekkingrugzak (40-60L) en invouwbaar minirugzak
- Wandelstokken (optioneel)
- Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
- Thermosfles / bidon / drinkzak / softflasks
- Slaapspullen voor kamperen (mat, zomerslaapzak, liner (optioneel) en kussen
- Kampeerbestek en beker
- Regencover en waterdichte zakken
- Vuiniszak

Verzorging

- Persoonlijke EHBO-set inclusief ORS-mineralen, waterfilterdruppels, reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en medicijnen tegen verstopping, diarree en hoofdpijn
- Toiletpullen, toiletpapier / doekjes
- Zonnebrandcrème
- Microvezel handdoek

Indien gewenst

- Navigatiemiddelen (GPS, topokaart, kompas)
- Batterijen & power bank
- Mes/multitool
- Huttenslofften/slippers/sportschoenen
- Telefoon
- Reservevetters
- Ducttape
- Oordoppen

Documenten

- Paspoort
- Verzekeringspas
- Bankpas
- Visum

TIP!

Voor productadvies, het huren van outdoorspullen of aanschaffen van de juiste uitrusting kun je bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven. Klik **hier** voor meer informatie of bezoek de stuff & gear pagina op de website.



Kosten

De exacte prijs voor deze trip vind je op de website. Dit is inclusief:

- Once in a lifetime ervaring
- 10 x ontbijt, lunch en diner Iraanse stijl
- 10 nachten accommodatie (Rewild tenten, nomadententen, homestays, guesthouses)
- Binnenlands transport in Iran
- Lokale Iraanse gids
- Rewild Mountain Leader / wildernisgids
- Nomadenfamilie
- Visumaanvraagformulier

Niet inbegrepen is je retourvlucht naar Iran, visum, eventuele persoonlijke uitgaven en een internationale reisverzekering. Wij adviseren deze bij de NKBV af te sluiten.



Verlenging (optioneel)

Bij voldoende animo (vijf mensen) is er de mogelijkheid om de reis na de nomadentocht te verlengen met een vijfdaagse woestijntrip.

De kosten voor deze verlenging zijn €860,- per persoon. Dit is inclusief:

- 5x ontbijt, lunch en diner Iraanse stijl
- 4 nachten accommodatie + kamperen in de woestijn
- binnenlands transport in Iran
- gidsen

Programma verlenging

Bij voldoende animo - minimaal 5 personen

Dag 11 start verlenging

We vertrekken na een avond in de Armeense wijk in Esfahan met de nachtbus naar Tabas.



Programma verlenging vervolg

Dag 12 Tabas en Esfahak

We bezoeken een warmwaterbron in de woestijn (Dige rostam), lunchen in woestijndrop Esfahak en overnachten in Nayband, een oase in het hart van het woestijndorp.

Dag 13 Kal Jeni en Azmighan

Vandaag gaan we rondtrekken in de woestijncanyon Kal Jeni. Slapen doen we in het verbazingwekkende woestijndorp Azmighan.

Dag 14 & 15 Trektocht in de Mesr-woestijn

Hiken, kamperen en sterrenkijken in de woestijn! Daarna door naar de plaats Yazd voor een heuse Aladdinervaring.

Dag 16 Yazd en reisdag

Na alle hoogtepunten van deze waanzinnige stad reizen we terug naar Esfahan voor een late vlucht terug naar Nederland.





Reisgarantie

Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 7 personen. Er kunnen maximaal 10 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van Certo Escrow een betalingse-mail voor de verdere financiële afhandeling.

Verzekering

Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging ook in uitgelegd.

Voorwaarden voor deelname aan Rewild reizen

Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd



Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!